

THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI HUẤN LUYỆN VIÊN

ĐO Francis Phạm Văn Phương

Dẫn Nhập: NHỮNG BIẾN ĐỔI SÂU RỘNG CỦA THẾ GIỚI HÔM NAY:

- Trào lưu Thế tục hóa, giải thiêng, loại bỏ sự thiêng thánh ra khỏi cuộc sống.
- Trào lưu phát triển của các giáo phái.
- Trào lưu Khoa học và phát triển: Thực dụng và Thí nghiệm, cái gì khoa học, thực nghiệm được là có, và loại bỏ nhiều giá trị thiêng liêng.
- Đời sống càng ngày càng tiện nghi, >> đam mê của cải, vật chất lồi cuồn.
- Duy Cá Nhân: người ta tìm cách sống cho riêng mình, sống co ro trong vỏ ốc của mình, khó cởi mở ra,...
- Nhiều cảm dỗ cho giới trẻ, cho cả chúng ta,...
- Thánh Thể có đem lại gì cho thế giới như vậy không.
- Làm sao chúng ta tìm ra và đưa sứ điệp của BTTT vào cuộc sống, vì chúng ta tin rằng, Chúa sẽ cứu độ thế giới.

I. THÁNH THỂ LÀ TRUNG TÂM CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI HUẤN LUYỆN:

- **CD Vat II:** Hiến Chế Tín Lý số 3 nói rằng: Mỗi lần hy lễ thánh giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, chiến vượt qua của chúng ta chịu hiến tế" (1Cor 5,7), thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Bí tích Thánh Thể cũng biểu thị và thực hiện sự hiệp nhất các tín hữu, là những kẻ hợp thành một thân thể, trong Chúa Kitô (x. 1Cor 10,17). Mọi người đều được mời gọi kết hiệp cùng Chúa Kitô như vậy. Người là ánh sáng thế gian. Chúng ta phát xuất từ Người, sống nhờ Người và hướng về Người.
- **Tông Huấn Ecclesia de Eucharistia, số 3, ĐGH Gioan Phaolô II viết:** Giáo Hội được khai sinh từ mâu nhiệm vượt qua. Chính vì thế mà Thánh Thể, bí tích tuyệt hảo của mâu nhiệm vượt qua, nằm ở trung tâm đời sống Giáo Hội. Người ta nhận thấy rõ ngay từ những hình ảnh đầu tiên của Giáo Hội mà sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi lại cho chúng ta: “ Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (2, 42).
- Qua 2 đoạn văn này, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của BTTT trong đời sống của Hội Thánh và của mọi Kitô Hữu.
- Cách đặc biệt, điều đó đúng với chúng ta - những người huấn luyện của TNTT.
- Thánh Thể là Trung Tâm của đời sống Chúng ta – Vì:
 1. Thánh Thể là nguồn mạch của mọi hoạt động của Hội Thánh:
 - **Hiến Chế Lumen gentium (Ánh Sáng muôn dân số 11 nói:** Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Ki-tô hữu” (x. LG 11).
 - **Hiến Chế Optatum Totius số 5 (về việc đào tạo LM của CD Vat II nói):** “Những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích Thánh Thể và qui hướng về đó. Thật vậy, phép Thánh Thể Chí Thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội Thánh, đó là chính Chúa Ki-tô, Người là mâu nhiệm Phục Sinh của chúng ta” (PO 5)
 2. Thánh Thể là sức mạnh cho con người:
 - GLTC số 1436 “Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng và tăng sức cho những người sống bằng sự sống của Đức Ki-tô”.
 3. Thánh Thể đem lại sự sống cho con người:
 - Gioan 6, 51: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban, chính là thịt ta, để cho thế gian được sống.
 - Và rất nhiều các câu kinh thánh khác chứng tỏ cho chúng ta điều ấy.
 - Giáo hội ban “CỬA ĂN ĐÀNG” cho người hấp hối, vì Thánh Thể bảo đảm cho chúng ta sự sống.
- Trở lại chủ đề chính của chúng ta: Thánh Thể là trung tâm đời sống của chúng ta. Nếu mỗi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta có thể luôn đặt Thánh Thể vào trong tâm của đời mình, dành Ưu tiên cho

Chúa trong trái tim mình, dành cho Chúa một vị trí trong trái tim mình, dành cho Chúa thời gian và tài năng của mình,...

II. THÁNH THỂ - BÁNH TÌNH YÊU – THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN:

- Thánh Thể là Bánh bẻ ra cho mọi người. Bẻ ra = Hy sinh cho người khác.
- Cũng như chi thể tuy nhiều, nhưng trong cùng một thân thể.
- **DGH Benedicto, trong Deus Caritas est, số 14 Viết:** sự "thần bí của bí tích có đặc tính xã hội, vì khi hiệp lễ, tôi được kết hợp với Chúa cũng như với mọi người cùng hiệp lễ : “bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Việc kết hợp với Đức Kitô cũng đồng thời là một sự kết hợp với những kẻ khác, với những người mà Chúa tự hiến cho. Tôi không thể dành riêng Đức Kitô cho một mình tôi, tôi chỉ có thể thuộc về Người trong cộng đoàn cùng với những ai đã thuộc về Người hay sẽ thuộc về Người.
- Anh Em cùng ăn một bánh và cùng uống một chén.
- Đồng Tâm tạo sức mạnh chung.
- Hiệp nhất là điều quan trọng mà GH cầu xin mỗi ngày cho GH, cho các Gia Đình, cho các cộng đoàn. (Xin đoái thương ban cho hội thánh được hiệp nhất và bình an...)
- Sức mạnh (duy nhất) mà GH và các đoàn thể trong giáo hội có, là Yêu thương và hiệp nhất, (không có kinh tế, không có quân đội mạnh mẽ).

III. THÁNH THỂ - BÁNH ĐỂ LÊN ĐƯỜNG – THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ:

- Vì Thánh Thể gia tăng sức mạnh cho chúng ta, Rước lễ tăng cường sức mạnh cho chúng ta.
- Đức Giêsu, khi lập phép Thánh Thể, Ngài để lại cho chúng ta một mẫu gương: RỬA CHÂN, là thái độ của người phục vụ.
- **DGH Benedicto, trong Deus Caritas est, số 13 Viết:** Chính sự sẵn sàng của tôi đến với người thân cận, để mình chứng tình yêu đối với họ, sẽ làm cho tôi dễ cảm nghiệm Thiên Chúa. Chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và Người đã yêu tôi như thế nào. Các vị thánh - chúng ta nhớ đến mẫu gương của chân phước Têrêsa thành Calcutta - múc lấy khả năng yêu thương của họ đối với tha nhân một cách mới mẻ từ việc tiếp xúc với Chúa trong Bí tích Thánh Thể và ngược lại sự tiếp xúc này trở thành hiện thực và sâu xa trong việc phục vụ tha nhân. Mến Chúa và yêu người không thể tách rời nhau được.

Điều quan trọng là làm sao tìm gặp được Ngài. Chúng ta bước vào số IV.

IV. TÌM KIẾM CHÚA TRONG THÁNH THỂ:

- Ở số (I), chúng ta đã nói với nhau về tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống.
- Chúa Giêsu ngự thật trong BTTTT, nhưng không phải rằng, cứ ở trước nhà Tạm, là chúng ta gặp Chúa.
- **Câu chuyện một nhóm người đi săn.** Tất cả cùng đuổi theo một con thỏ. Nhưng chỉ có 2 người thấy con thỏ thật sự thối. Còn những người kia thấy mọi người chạy nên chạy theo. Trên đường đuổi thỏ, trong rừng, cho nên không phải để gì người ta thấy con thỏ
- Sau một buổi sáng đuổi theo con thỏ, Những người đã thấy thật sự, biết thật sự có con thỏ, thì họ chạy cho tới cùng, làm sao bắt được con thỏ.
- Còn những người không thấy mà chỉ chạy theo, sẽ đâm ra chán nản, nghi ngờ: ?? Có con thỏ thật không ???
- **Đường tìm kiếm Chúa cũng vậy:** Nếu chúng ta thấy Chúa, cảm nhận Chúa thực sự trong cuộc sống mình rồi, thì dù nhiều lúc bị cám dỗ, bị khủng hoảng đức tin, con đường trở nên tăm tối ... Người đó vẫn biết rằng có Chúa đó, Chúa vẫn đang hiện diện ở đó, và người đó vẫn tiếp tục con đường đức tin của mình.
- Tìm kiếm Chúa không phải là công việc của một ngày, nhưng là một đời. chúng ta phải tìm kiếm mãi không thôi.
- Phải có sự kiên trì và cố gắng mới gặp được Ngài.

V. KẾT HIỆP VỚI CHÚA TRONG THÁNH THỂ:

- **DGH Benedicto, trong Deus Caritas est, số 13 Viết:** Hình ảnh hôn nhân giữa Thiên Chúa và Israel đã trở thành hiện thực trong một cách thức không thể nào tưởng tượng nổi : việc đứng trước tôn nhan Thiên Chúa bây giờ, nhờ thông phần vào hy lễ của Đức Giêsu, thông phần vào Minh Máu Người, trở thành sự kết hợp. Tính "thần bí" của bí tích, căn cứ vào việc Thiên Chúa hạ mình đến với chúng ta. Được thực hiện ở một mức độ hoàn toàn khác biệt, và nâng chúng ta lên những tầm cao vĩ đại, hơn hẳn bất cứ sự vươn cao mang tính thần bí nào khác của con người.
- Tại sao phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
- Vì Ngài là gương mẫu sống động của một đời sống thánh thiện.
- Ngài là sức mạnh giúp người ta chống lại những cám dỗ.
- Ngài thêm nghị lực trong tâm hồn cho người ta loại bỏ cái xấu, và đón nhận cái tốt.
- Có nhiều cách để kết hợp với ngài:

Kết Luận: ĐỨC MẸ - NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ - NHÀ TẠM ĐÀU TIÊN:

- Là lời DGH Gioan Phaolô II,
- Gương mẫu Mẹ đã đón nhận Chúa (xin vâng)
- Gương mẫu sống với Chúa.
- Gương mẫu đem Chúa cho mọi người.
- Mẹ là gương mẫu cho tất cả chúng ta.