

# SƠ LƯỢC TÂM LÝ BỐN NGÀNH

## I. NHẬN ĐỊNH

- Giáo dục là làm triển nở, phải hiểu biết đối tượng thì giáo dục mới có hiệu năng.
- Phải nắm vững các phương pháp, nhất là các phương pháp áp dụng nguyên tắc tâm lý khi sinh hoạt với trẻ.

## II. TÂM LÝ CĂN BẢN CỦA TRẺ

- Trẻ hiếu động
- Trẻ em Sống Là Chơi
- Trẻ thường tò mò
- Trẻ Sống Trong Hiện Tại
- Trẻ Vị Kỳ
- Trẻ đòi hỏi được Yêu Thương

Là một đoàn thể giáo dục, Thiếu Nhi Thánh Thể chú ý tới những đặc điểm của từng trẻ em. Mỗi lứa tuổi của trẻ em mang một sắc thái riêng biệt, nên cũng đòi hỏi một cách thức giáo dục riêng biệt áp dụng cho từng lứa tuổi đó. Vì thế Phong Trào chia trẻ em thành 4 lứa tuổi với 4 ngành.

## III. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH ẤU NHI

- Dành cho các em từ 7 đến 9 tuổi. Trong tuổi này các em thích sống trong một bầu khí mơ mộng, huyền ảo, siêu thực.
- Mẫu người lý tưởng của Ấu Nhi là Chúa Giêsu bé thơ, với đặc tính nổi bật là Vông Phục Đức Maria và Thánh Cả Giuse.
- Khẩu hiệu của Ấu Nhi: NGOAN, là sẵn sàng chấp nhận sự chỉ bảo, dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô và các Huynh Trưởng.
- Bầu khí giáo dục: Khung cảnh Thánh Kinh để giáo dục ngành Ấu cũng nhu những bài học được chọn trong những câu chuyện rút ra từ Cựu Ước, nhất là sách Sáng Thế Ký.
- Các sinh hoạt của ngành Ấu Nhi là những sinh hoạt nhẹ nhàng và êm đềm.

### Huynh Trưởng Ấu

Trong công việc giáo dục ngành Ấu, Huynh trưởng phải:

1. Caring
2. Attention
3. Teaching
4. Hug
5. Oasis
6. Love
7. Individual time
8. Correction
9. Service

*\*\* Sinh hoạt: Chi đoàn là chính. Đội là phụ.*

## IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH THIẾU NHI

- Dành cho các em từ 10 đến 12 tuổi.
- Mẫu người lý tưởng của ngành Thiếu là Chúa Giêsu ẩn dật tại Nazareth. Ngài cần cù làm việc và học hỏi.
- Khẩu hiệu của Ngành Thiếu Nhi: HY-SINH, nhắc nhở sự chấp nhận những khó khăn trong cuộc đời để tiến bước.
- Bầu khí giáo dục: Cuộc đời Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm. Thiếu Nhi học hỏi và thực hành những điều Chúa dạy.
- Các sinh hoạt của Ngành Thiếu Nhi phải linh động, nhiều biến thể, hướng về thực hành và mang nhiều tính cách thi đua.

### **Các Em Thiếu Nhi Ngày Nay Mong Những Gì Nơi Người Huynh Trưởng**

- HT không xích mích trước mặt các em
- HT đối xử các em công bằng
- HT thật thà
- HT có lòng khoan dung, tha thứ
- HT thích xây dựng tin thần đồng đội trong các em
- HT trả lời thắc mắc cho các em
- HT thường trước đám đông, nhưng không phát trước đám đông đặc biệt là các bạn trong ngành
- HT để ý đến ưu điểm nhiều hơn là nhược điểm
- HT cương quyết

*\*\* Sinh Hoạt: Sinh hoạt Đội cũng quan trọng như sinh hoạt Chi Đoàn. Vì thế cần họp đội hàng tuần.*

## **V. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH NGHĨA.**

- Dành cho các em từ 13 đến 15 tuổi
- Mẫu người lý tưởng của ngành Nghĩa Sĩ là Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng mang nhân loại trở về cùng Thiên Chúa Cha.
- Khẩu hiệu của ngành Nghĩa Sĩ: CHINH PHỤC. Nghĩa sĩ đi vào một cuộc đấu tranh gay go và lý thú.
- Em sẽ nỗ lực để vượt thắng chính mình: chinh phục tính ích kỷ, lười biếng, nhát胆 của mình để rèn luyện thành chiến sĩ của Chúa.
- Em sẽ chinh phục niềm tin yêu và tín nhiệm của mọi người chung quanh: từ những người thân trong gia đình đến bạn bè chung quanh.
- Với Đội và với Chi Đoàn, trong các sinh hoạt Vào Sa Mạc, em sẽ tập chinh phục thiên nhiên với những khó khăn và thiếu tiện nghi, cũng như có thể đặt chân đến những vùng thiên nhiên xa lạ và tươi đẹp.
- Cuối cùng và quan trọng nhất là chinh phục các tâm hồn về cho Chúa.
- Bầu khí giáo dục: Cuộc truyền giáo sinh động của Giáo Hội Tiên Khởi qua các Thánh Tông Đồ và nhất là của Thánh Phaolô'
- Các sinh hoạt thường xuyên của ngành Nghĩa Sĩ mang những đặc điểm sau:
  1. Mạnh nhưng thâm trầm.
  2. Hướng nhiều về hoạt động xã hội hơn là vui chơi.

## **7 ĐIỀU GIÁO DỤC**

Huynh Trưởng ngành Nghĩa phải hiểu biết tâm lý của các em (*thích mơ mộng, bất cần đời*) và phải tập cho các em biết:

1. Nhận định mình là ai
2. Trưởng thành (*Understanding*)
3. Có trách nhiệm
4. Có mục tiêu đi tới (khám phá khả năng)
5. Có bạn (*becoming a friend you would like to have*)
6. Hiểu con tim của mỗi người và ơthông cảm
7. Hiểu tính dục

## HƯỚNG DẪN

### A. Tôn trọng mọi người, không phân biệt

1. Già trẻ
2. Sắc tộc
3. Giàu nghèo

### B. Xây dựng lòng tự trọng và phẩm giá bản thân

Tìm hiểu và phát triển năng khiếu.

### C. Bao dung

1. Chấp nhận ý kiến khác biệt
2. Chấp nhận và tán thưởng bạn bè
3. Tinh thần chung
4. Óc khôi hài nhưng phải quyết liệt với sự dữ

### D. Hướng về tương lai

1. Dự tính và liệu chừng trước

### E. Tha thứ để được tha thứ

1. Can đảm nhận lỗi

### F. Lắng nghe

1. Điềm tĩnh và phân tích minh bạch
2. Bàn luận với người trong gia đình, nhất là trong những quyết định quan trọng

### G. Sống đạo

1. Sống Thánh, sống ngoan đạo
2. Sống dần thân, chứng nhân Tin Mừng
3. Gương mẫu của lớp sau.

*\*\* Sinh Hoạt: Sinh hoạt Đội là quan trọng hơn cả. Chi Đoàn có tính cách hướng dẫn và tổng hợp các sinh hoạt đội.*

## VI. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH HIỆP SĨ

- Dành cho các em từ 16 đến 17 tuổi.
- Mẫu người lý tưởng của Hiệp Sĩ là con người sống hài hòa giữa đạo và đời, trải qua các giai đoạn tôi luyện Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng nhất là hình ảnh của Chúa Giêsu vào đời một cách quả cảm và đầy yêu thương.
- Với khẩu hiệu DẪN THÂN, người Hiệp sĩ là men muối ướp đời, là ánh sáng soi đường tăm tối.
- Bầu khí giáo dục : Bài giảng trên núi Tám mối phúc thật, cũng là hiến chương của đời Hiệp sĩ.

- Sinh hoạt thường xuyên của Hiệp Sĩ mang những đặc điểm sau
  1. Chuyên Ngành, quy tụ những người cùng môi trường, nghề nghiệp.
  2. Thực hiện những dự án dài và ngắn hạn hỗ trợ cho Phong trào.

*\*\* Sinh Hoạt: Sinh hoạt theo Đội là quan trọng, nhấn mạnh đến sự thăng tiến cho đội viên.*